

Παρουσίαση συμπερασμάτων από τον πρόσφατο κύκλο επαφών στη Ουάσινγκτον της ομάδας του Repo(we)rGreece

“

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας – προϋπόθεση για να ακούσει και να δεχτεί η διεθνής κοινότητα την όποια εικόνα θέλουμε να προβάλουμε – μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από πράξεις και ιστορίες που δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι όντως οι αποτυχίες ή τα συμφέροντα λίγων, αλλά οι ικανότητες, τα ταλέντα και τα επιτεύγματα των πολλών.

”

ΣΚΟΠΟΣ – ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ

Το Repo(we)rGreece αποτελεί μία συλλογική grassroots πρωτοβουλία με στόχο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και την ισχυροποίηση της εικόνας της Ελλάδας πρωτίστως στο εξωτερικό αλλά και σε εμάς τους ίδιους, με άξονα όχι τις αποτυχίες ή τα συμφέροντα λίγων, αλλά τις ικανότητες, τα ταλέντα και τα επιτεύγματα των πολλών.

Αναζητά και προβάλλει σύγχρονες και εποικοδομητικές αντιλήψεις που αντανακλώνται σε ιστορίες και θέσεις που ξεχωρίζουν και εμπνέουν, από τομείς αιχμής που επηρεάζουν την πορεία της χώρας, όπως μεταξύ άλλων ο Τουρισμός, η Αγροτική Οικονομία, η Ενέργεια, η Ναυτιλία, το Κοινωνικό Επιχειρείν, η Παιδεία και ο Πολιτισμός. Μέσα από ένα σύνθετο πρόγραμμα διεθνούς δημοσιότητας, δημοσίων σχέσεων και δημόσιας διπλωματίας, αυτές οι ιστορίες γίνονται το πρόσωπο της Ελλάδας που προχωράει, εξελίσσεται, διορθώνεται, βρίσκει λύσεις, δημιουργεί προοπτικές και ορίζει εκ νέου το στίγμα της.

Πιστεύοντας πώς προτού αναζητήσουμε μία διαφορετική εικόνα για την Ελλάδα, πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας μας και την επικοινωνία μας με στρατηγικά κοινά ενδιαφέροντος, προχωρήσαμε στην διοργάνωση ενός roadshow στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον, με πρωταρχικό στόχο να ακούσουμε και να κατανοήσουμε σκέψεις και θέσεις αναφορικά με την χώρα μας αλλά και να ενημερώσουμε μεταξύ άλλων φορείς της ομογένειας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των MME για την ανάπτυξη του Repo(we)rGreece.

Γνωρίζουμε ότι η πρωτοβουλία μας για να πετύχει απαιτεί χρόνο, κατανόηση και συλλογικό πνεύμα, και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης ποικίλων δράσεων αλλά και παράδειγμα για άλλες χώρες με έντονο στοιχείο ομογενών αλλά κυρίως φιλελλήνων.

Κατά την διάρκεια του κύκλου επαφών, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε και να συζητήσουμε με φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές από την Επιτροπή του Repo(we)rGreece στη Νέα Υόρκη, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, το Executive Office of the President, το State Department, το Woodrow Wilson Center, το RAND Corporation, την IESC, το Center for Hellenic Studies του Harvard University, το George Washington University, το Next Generation Initiative, την Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, τον οργανισμό AHEPA, το Smithsonian Institution, το American Hellenic Institute καθώς και από εταιρείες επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και MME.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η δημιουργία μίας εθελοντικής, συλλογικής εκστρατείας grassroots που συνδυάζει εργαλεία επικοινωνίας και δημόσιας διπλωματίας, σε μία περίοδο βαθιάς απογοήτευσης και απάθειας στην Ελλάδα αλλά κυρίως δραματικού ελλείμματος αξιοπιστίας στο εξωτερικό, φαντάζει – αν μη τι άλλο - ιδιαίτερα φιλόδοξη.

Στην ομάδα του Repo(we)r γνωρίζαμε από την αρχή τί είχαμε να αντιμετωπίσουμε τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος. Γνωρίζαμε από την αρχή ότι ο επαναπροσδιορισμός της Ελλάδας στην αντίληψη φίλων, συμμάχων, ομογενών, ακόμα και σκληρών επικριτών, δεν αποτελεί αντικείμενο μίας επιφανειακής αλλαγής μηνυμάτων ή “πακέτου” αλλά μία μακρά προσπάθεια η οποία πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένα μηνύματα που θα αντανακλούν διαφορετικές αντιλήψεις, πρακτικές και νοοτροπίες. Γνωρίζαμε ότι θα χρειαστούμε ειδικά διαμορφωμένα μηνύματα ανά ειδικό κοινό στόχο και βέβαια ανά χώρα ενδιαφέροντος. Γνωρίζαμε τέλος, ότι τόσο το Repo(we)rGreece όσο και όλες οι άλλες αξιόλογες προσπάθειες έχουν να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα πολιτικού θάρρους και ικανοτήτων, τα οποία δυστυχώς ενισχύουν καταλυτικά τα εμπόδια που έχουμε μπροστά μας.

Δυστυχώς οι συζητήσεις που είχαμε μας επιβεβαίωσαν ότι η προσπάθεια μας θα ήταν πολύ πιο εύκολη εάν η όποια πολιτική ηγεσία είχε δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις που, με άξονα την κοινή λογική και το σεβασμό τόσο της αξιοπρέπειας των πολιτών, όσο και της διεθνούς κοινότητας, θα αντιμετώπιζε έστω και τώρα αγκυλώσεις, ελλείμματα και αστοχίες δεκαετιών.

Είναι αντίστοιχα σαφές από το σύνολο των συζητήσεων μας ότι η έλλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης, διαφάνειας, ισονομίας και ευνομίας, η αδυναμία ή ανικανότητα να δημιουργήσουμε και κυρίως να εφαρμόσουμε ένα σύγχρονο, σταθερό και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο επιχειρηματικότητας και φορολογίας, έχουν συνθλίψει την αξιοπιστία μας αλλά και την όποια προστιθέμενη αξία της Ελλάδας σε γεωπολιτικό, γεωοικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο.

Εξίσου ξεκάθαρο είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε.

Πιστεύουμε - και με μεγάλη μας ικανοποίηση είδαμε ότι το αναγνωρίζουν και οι συνομιλητές μας - ότι στην Ελλάδα υπάρχουν υγιείς δυνάμεις σε κάθε πεδίο της κοινωνίας που προσπαθούν, δημιουργούν, καινοτομούν, εργάζονται, συνεργάζονται και προχωρούν πέρα από τα εμπόδια της κρίσης και αυτών που με τις επιλογές τους την συντηρούν. Πρέπει να προχωρήσουμε ώστε αυτές οι υγιείς δυνάμεις να μην απορροφηθούν από την αρνητικότητα, να συνεχίσουν την προσπάθεια τους και μέσα από την επιτυχία τους να αλλάξουν και όσα ή όσους φαντάζουν ακλόνητοι.

Στο πλαίσιο των παραπάνω ο κύκλος επαφών στη Νέα Υόρκη και Ουάσινγκτον είχε ως πρωταρχικό στόχο να εξηγήσουμε την πρωτοβουλία μας, να ακούσουμε απόψεις – όσο σκληρές και να είναι – και να δοκιμάσουμε στην πράξη την στρατηγική μας.

Μολονότι αυτή η στρατηγική επιβεβαιώθηκε από συνομιλητές υψηλού κύρους και επιρροής, είναι σαφές ότι το βασικότερο συμπέρασμα αφορά το ζήτημα αξιοπιστίας.

Ειδικότερα εισπράξαμε τα ακόλουθα κυρίως μηνύματα:

- Η εικόνα της Ελλάδος που κυριαρχεί στην Αμερική δεν ορίζεται σε καμία περίπτωση από τον Ελληνικό λαό, αλλά από τα συνεχόμενα και ασυγχώρητα λάθη/επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης και των πολιτικών ανεξαρτήτως χρώματος.
- Υπάρχει σοβαρή και δίκαιη κριτική απέναντι στους Έλληνες αναφορικά με το πώς επέτρεψαν να φτάσει η αναποτελεσματικότητα και η ατιμωρησία των πολιτικών, της διοίκησης και τελικά της κοινωνίας σε τέτοιο βαθμό.
- Υπάρχει ισχυρή πεποίθηση ότι η κρίση αξιών και θεσμών είναι πολύ πιο ισχυρή από την οικονομική κρίση, ενώ η διαρκής έλλειψη αυτοκριτικής οδηγεί στην συντήρηση του προβλήματος και τελικά στην απομόνωση της χώρας από όσους θέλουν να την στηρίξουν.
- Όλοι ανεξαιρέτως τόνισαν το ζήτημα της ατιμωρησίας των πολιτικών ή δημόσιο-διοικητικών στελεχών, της φοροδιαφυγής, της αδιαφάνειας και ανομίας και της έλλειψης ενός επιχειρηματικού/επενδυτικού/φορολογικού μοντέλου ικανό να επιφέρει ανάπτυξη, ενώ όλοι τόνισαν ότι τα παραπάνω δεν οφείλονται στην παγκόσμια οικονομική ή στην ελληνική δημοσιοοικονομική κρίση.
- Κοινό συμπέρασμα των περισσότερων από τους συνομιλητές μας είναι ότι δεν τους απασχολεί το χθες αλλά το πώς θα προχωρήσουμε στο αύριο. Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί αυτή η εικόνα είναι μέσα από απτά, τεκμηριωμένα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και σίγουρα όχι με εξαγγελίες μεγαλεπήβολων έργων και πολιτικών από αυτούς που έχουν αποτύχει στο παρελθόν.
- Όλοι θεωρούν ότι πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ξεκάθαρο, ισχυρό και ενιαίο μήνυμα που να αντανακλά την αποδοχή της τρέχουσας κατάστασης, την παραδοχή των λανθασμένων επιλογών μας, την απομόνωση όσων απέτυχαν, τον οδικό χάρτη για να διορθώσουμε την κατάσταση και τα αποτελέσματα που περιμένουμε - *“όχι συγγνώμες αλλά έργα”* μας είπαν.
- Εξίσου όλοι τόνισαν ότι δυστυχώς στην Ελλάδα φαίνεται να μην υπάρχει συναίσθηση αναφορικά με τη θέση της χώρας στη διεθνή ατζέντα, καθώς και ότι πέρα από την αδιαμφισβήτητη ιστορική αξία και σημασία της Ελλάδας, το αύριο πρέπει να διεκδικηθεί με άξονα τις ικανότητες, τις επιλογές και τα επιτεύγματα που έχουμε σήμερα -- *“μπορούμε να θαυμάζουμε και να τιμούμε την Ελλάδα για όσα ήταν κάποτε αλλά να την στηρίξουμε για αυτά που μπορεί να γίνει”* μας είπαν.

- Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι αδιανόητη η παραπληροφόρηση/έλλειψη σφαιρικής πληροφόρησης αναφορικά με την πραγματική κατάσταση στην χώρα μας. Εκτός από το γεγονός ότι τα μόνα μηνύματα που αντανακλώνται μέσα από τα ΜΜΕ είναι αρνητικά, παράλληλα μεταφέρεται μία διογκωμένη πλευρά των αρνητικών ιστοριών που «πουλάνε» πιο πολύ, είτε αυτές αφορούν την βία των επεισοδίων και τις επιλογές των συνδικαλιστών να πληγώνουν τον τουρισμό και την οικονομία μας, είτε τα μείζονα προβλήματα διαβίωσης πολλών συμπολιτών μας.
- Επιπλέον η έλλειψη ενός συντονισμένου μηχανισμού διαχείρισης της επικοινωνιακής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, έχει επιτρέψει την παραγωγή λάθος μηνυμάτων που είτε αντανακλούν λάθος πληροφόρηση ή έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας, είτε δυστυχώς τις περισσότερες φορές, περιοριστικές ατζέντες προβολής και ανάδειξης.
- Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι ΟΛΟΙ έθεσαν το ζήτημα των νέων και το πώς μπορούμε να τους οδηγήσουμε στο δρόμο της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της ενεργοποίησης.

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι ο μικρόκοσμος της χώρας μας, αυτά που χαρακτηρίζουν την φαιδρή προσημαστική πραγματικότητα που βιώνουμε, δεν έχει καμία ισχύ εκτός των τειχών, δεν ξεγελούν κανέναν ενώ η βολική μέχρι πρότινος αντίληψη ότι «εδώ είναι Ελλάδα, τί να κάνουμε...» απλά δεν υπάρχει.

Εξίσου σαφές είναι ότι στελέχη οργανισμών, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, νέοι επιτυχημένοι ομογενείς τρίτης ή τέταρτης γενιάς, άνθρωποι με μακρά εμπειρία τόσο στο τομέα των επενδύσεων όσο και των οικονομικών σχέσεων δεν πρόκειται να ασχοληθούν με τη χώρα μας ουσιαστικά εάν εμείς δεν αλλάξουμε δομικά συστημικά ζητήματα. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν την Ελλάδα ή δεν πιστεύουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τον αριθμό και το επίπεδο των συναντήσεων αλλά κυρίως από τα επόμενα βήματα της εκστρατείας Repo(we)rGreece που συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν με κορυφαίους οργανισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών (Greek Orthodox Archdiocese, Harvard University, George Washington University, Woodrow Wilson Center, AHEPA).

Επειδή όμως η ζωή δεν είναι ανάρτηση εμπνευσμένων συνθημάτων σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή διαρκές μοιρολόι πάνω από το χυμένο γάλα, αλλά έργα, πράξεις και αποτελέσματα, όλοι μας στο Repo(we)rGreece πιστεύουμε ότι πρέπει και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, αυτό της συνεργασίας, της πράξης και της δημιουργίας.

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας – προϋπόθεση για να ακούσει και να δεχτεί η διεθνής κοινότητα την όποια εικόνα θέλουμε να προβάσουμε – μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από πράξεις και ιστορίες που δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι όντως οι αποτυχίες ή τα συμφέροντα λίγων, αλλά οι ικανότητες, τα ταλέντα και τα επιτεύγματα των πολλών.

Προχωράμε ...

Αλέξανδρος Κωστόπουλος